

# Sådan gik 2020 for os

## Som en del af den årlige Jul/Nytårshilsen, kommer her et resume af årets gang.

Vinteren 2020 skulle Bamsetogets trækraft (sådan hedder det på jernbanesproget) havde en ordentlig overhaling. Faktisk var det bedst at lave en ny, - det kom også godt i gang, men inden længe tog det form at noget helt nyt, nemlig et MZ lokomotiv, bl.a. for at udnytte dele fra nogle aflangte el-scootere, vi havde fået i Modelparken. Det ville ikke passe til Bamsetoget, så det blev også nødvendigt at sætte den gamle trækraft i stand.

Vilhelmsborg Festspil overlevede ikke Coronakrisen, da det hele måtte aflyses kunne den anstrengte økonomi ikke klare det og man måtte erklære sig konkurs.

Efter mange år med at lave teater, slipper vi det ikke helt, når vi ser en forestilling nyder vi selvfølgelig den gode præstation, men efterfølgende snakker vi meget om hvordan sceneopbygningen fungerede.

Sidst i juni blev der lukket så meget op for Corona-reglerne, at vi kunne holde 60 års skolejubilæum, en fantastisk eftermiddag sammen med gamle skolekammerater.

Midt i juli fik vi besøg fra Norge, det blev til en masse kørsel med havetraktor, de små biler og ikke mindst tog. Dejligt at vi lige nåede at ses, inden der blev lukket ned igen.

Ellen Østerbys årlige afslutningsforestilling på Viborg Teater måtte udskydes til efteråret. Med vore efterhånden faste pladser på første balkon, midtfor, tager vi billeder til balletskolens hjemmeside. - Se dem på dette link: [ballet.michulla.dk](http://ballet.michulla.dk)

I efterårsferien besøgte vi Midtjyllands Kunstcenter i Bryrup og herefter gik turen med veteranetoget fra Bryrup til Vrads. Det store veterantræf ved Vrads station var dog aflyst, men vi benyttede igen lejligheden til at køre ad den lille grusvej langs jernbanen gennem skoven.



*MZ'en løftes på sporet.*

*Samuel og Lennart er med i det ekstra sæde forrest i lokomotivet.*



*60-års skolejubilæum*



*Viborg Teater Panorama fra 1. Balkon, midtfor.*



*På tur med veteranbanen Bryrup-Vrads i efterårsferien.*

Fortsættes ↓



Når man er på de kanter er det oplagt at besøge "Den genfundne Bro" ved Vestbirk. - Fantastisk sted og ligeså fantastisk historie. På grund af Corona var der ikke til at finde et ordentlig spisested på vej hjem, så det blev til fast food på motorvejen.

Ulla er meget glad for sin el-scooter, faktisk har hun kørt næsten 4000 km på et år. Her i den kolde tid bliver det ikke til de lange ture, men hvis det bliver for koldt, så kan der altid laves en afhentning med traileren.

Det går rigtig godt med at køre, trods svimmelheden, men den har til gengæld betydet, at det har været muligt at få et handicap-skilt til bilen, det gør alting meget nemmere når vi er ude at handle, eller vil ind til Århus. Når det ikke er vejr til at køre, bruger Ulla meget tid på at strikke med en lydbog i ørerne, eller ser interessante programmer på TV.

Meget blev anderledes i Modelparken i år, først måtte sæsonstarten udskydes og alle de større særarrangementer måtte aflyses, for at kunne holde reglerne for smittespredning. Til gengæld har der været en del flere gæster, og sidst i oktober kunne der som noget nyt arrangeres "Halloween", det blev også godt besøgt. Se denne flotte film der blev optaget: <https://youtu.be/ekUFsfs199c>

Her i Præsteengen har vi også været hæmmet af Corona-reglerne, så alt måtte aflyses, i stedet blev det til en lille sjov nisseleg med små gaver i postkassene, her i december måned.

Grundet Coronaen måtte vi takke nej til juleinvitationerne der indebar længere rejser, i vores alder gælder det også en rejse til København.

Med kort varsel inviterede vi vort nyeste bekendtskab, den gamle adelsmand Osmo Lindroos, som også skulle sidde ene hjemme juleaften. Vi havde en hyggelig aften med lækker julemad og interessant konversation.

Vi håber I alle har haft en **God Jul !**  
og vil ønske jer et **Godt Nytår !**

*Mange hilsner fra Ulla og Michael*

HUSK også at kigge ind på

[www.michulla.dk](http://www.michulla.dk)

Der er ikke så meget nyt, men stadig masser af læsestof til de lange mørke vinteraftener.

Fortsat



"Den genfundne Bro"



Ulla nyder sin el-scooter, her med ekstra solskærm.



Børnene er meget begejstrede for de små biler vi har med når vi



en gang imellem tager til tirsdags-træf ved Kalø. Her er Osmo inviteret med på turen.