

# Sådan gik 2019 for os



## Som en del af den årlige Jul/Nytårshilsen, kommer her et resume af årets gang.

Det blev det helt store sølvbryllupsår. Til selve dagen, den 12. februar, havde de øvrige beboere her i andelsboligforeningen lavet æresport og stillede op til morgensang, med efterfølgende stort morgenbord i fælleshuset.

Inden da havde vi holdt fest med den nærmeste familie og venner på Hornslet Gamle Kro, lørdag den 9. februar.

Som en god afslutning på alle festlighederne, benyttede vi lejligheden til at indbyde alle vi kender til kaffe, kage og tog-tur i Ree Park lørdag den 2. marts, det blev en herlig eftermiddag.

Vores kultforestilling "Svend, Knud og Valdemar" kunne vi, for mindst 20'ende gang, nyde med tilhørende spisning i Randers Egnsteater. Næste år skal vi se forestillingen hos 7-Kanten i Varde, det får sikkert aldrig ende.

Det har været en stor fornøjelse for Ulla gennem 19 år, at stå for scenografien til Ellen Østerbys Balletskoles årlige afslutningsforestilling på Viborg Teater. Men på grund af tiltagende svimmelhedsproblemer har hun været nødt til at sige stop, så dette års "Coppelia" blev den sidste. Men vi fortsætter med at holde balletskolens hjemmeside. Kig evt. Ind på [www.ballet.michulla.dk](http://www.ballet.michulla.dk)

Anne og Ove, der jo har boet i New Zealand siden 2000, og nu har opnået dobbelt statsborgerskab, valgte at besøge Danmark på en 2-måneders tur fra midt i april. Med "base" hos os her i Hjortshøj, besøgte de gamle venner og bekendte. Det var rart at være sammen med dem, vi fik en masse snak.

Mens de var her blev det til nogle længere vandretur for Ove, som senere på året, sidst i september startede på



*Vor Sølvbryllupsdag med æresport, morgensang og morgenbrød i Præsteengen.*

*Fest med de nærmeste lørdag den 9. febr. (billede herunder)*

*Alle vi kender blev indbudt til togtur og kaffebord i Ree Park, lørdag den 2. marts. (billede øverst)*



*Midt i april kom Anne og Ove på et 2-måneders besøg i gamle Danmark.*



*I september startede Ove på sin anden store ødemarkstur i Australien.*



## Fortsat

endnu en 3000 km ødemarksvandring, vestpå i Australien. Vi fulgte med på nettet, men desværre gjorde den ekstreme varme, (40 gr.+) at Ove måtte afbryde efter 2000 km for ikke at sætte helbredet til.

Efter mange år som frivillig ved Vilhelmsborg Festspil, er der nu sagt stop. Men det lykkedes at få etableret et tilbud til tidligere frivillige, som kunne få billetter til generalprøven, det blev en succes med godt 35 deltagere.

Ulla fik sig en el-scooter, som vi købte brugt. Desværre kom hun i juni ud for et grimt uheld. Men efter 3 måneder med støttekorset og genoptræning, er hun klar til at køre igen, men denne gang skal det være på 4 hjul.

På grund af den forværrede svimmelhed, kan Ulla ikke længere tage bussen ind til byen på egen hånd, - men så kører vi i bilen. Mens hun hver torsdag er til varmtvandssvømning, har Michael lejlighed til at forrette nogle ærinder i byen.

Vi havde besøg af nevø Henrik og familie, selv om børnene er blevet større, kan de stadig være på model-lastbilen.

Sidste vinters projekt blev at bygge nye porte og sætte skinner på stativer i Modelparkens rundremise. Nu kan man rigtig se alle togene, når der er publikumskørsel og portene lukkes op.

Denne vinter er der gang i endnu et større projekt, i form af et nyt og større lokomotiv til at skubbe Bamsetoget.

Michael har efterhånden i 4 år, hvert kvartal, lavet billed-nyhedsbrev om hvad der sker i Modelparken, det udsendes som pdf-fil, skulle nogen af jer have lyst til at se det, sender vi gerne et eksemplar.

Vi havde en hyggelig Jul sammen med Kent, Kristina, Lennart og Samuel i deres skønne hus i Hyggen, 15 km øst for Drammen.

Vi håber I alle har haft en **God Jul !**  
og vil ønske jer et **Godt Nytår !**  
- med mange hilsner fra Ulla og Michael

HUSK også at kigge ind på  
[www.michulla.dk](http://www.michulla.dk)

Der er ikke så meget nyt, men stadig masser af læsestof til de lange mørke vinteraftener.

Ulla på el-scooteren inden uheldet.

Prøvetur på en fire-hjulet, som hun føler sig bedre tilpas med.



Besøg af Henrik, Lisbeth og børnene, som er meget begejstret for lastbilen.



Færdiggøring af rundremisen med porte og skinner i god arbejdshøjde.



Juleaften i Hyggen, hos Kent, Kristina, Lennart og Samuel.



Samuel og Lennart ved deres helt egen byggelegeplads i baghaven.