

# Sådan gik 2018 for os

## Som en del af den årlige Jul/Nytårshilsen, kommer her et resume af årets gang.

2017-beretningen sluttede med et billede af begyndelsen til endnu en bil i børnebørnstørrelse.

Det blev et helt vinterprojekt at bygge den færdig, så den kunne være klar i god tid til besøg fra Norge i begyndelsen af juni måned.

Bilen er en kopi af den amerikanske "Hummer" i en trediedel størrelse. Noget af det mekaniske er fra en handicap-el-scooter, så den kan køre 15 km/t, det måtte begrænses til det halve, så børnene kunne køre på egen hånd.

I løbet af sommeren har vi nogle gange haft bilen med til det store tirsdagstræf ved Kalø. Den vakte opsigt og gav anledning til megen snak. - Samtidig benytter vi anledningen til at reklamere for Modelparken.

Modelparken er altid på udkig efter folk der har lyst til at være med, derfor var vi med i nogle af begivenhederne omkring Århus som frivillighovedstad i 2018. Ved udstillingen i Ridehuset fik vi en snak med borgmesteren.

Der er efterhånden flere byrådsmedlemmer der har besøgt parken, så mon ikke vi er ved at blive en velanskrevet del af de århusianske begivenheder.

Der er noget særligt over det gamle teater i Viborg, med sin skrå scene kan det være noget af en udfordring at lave scenografi til balletskolens årlige afslutningsforestilling. I juni holdt Ellen Østerby reception for at fejre 60 år som balletunderviser, hun er 87 år, og har 140 elever.

Ulla har fået det værre med simmelhed, så hun ikke længere kan tage bussen ind til byen på egen hånd. Men så kører vi, mens hun hver torsdag er til varmtvands-svømning, har Michael lejlighed til at forrette nogle ærinder i byen. Ellers strikker hun og her omkring årsskiftet har hun en såkaldt retrospektiv udstilling af sine billeder i fælleshuset.

Her i Præsteengen, sker der noget hele året i vort store område og i fælleshuset. En af dem er Skt. Hans aften i æblehaven med



Det er et herligt vinterprojekt, at bygge bil, og efterfølgende se glæden hos børnebørnene.

Hver tirsdag er der stort bil og MC-træf ved Kalø,



men sådan en i størrelse 1:3 havde de nu ikke set før.



Vi vil gerne fortælle vidt og bredt om Modelparken, her er det til Århus-borgmesteren.



Som farfar er det skønt at have noget som børnebørnene er vilde med.

Tre af de "gamle piger" lavede en sketch, i anledningen af Ellen Østerbys jubilæum.



- Fortsættes - ➔

## Fortsat

spisning, bål og fællessang. Det er om aftenen, mens eftermiddagen går med Skt. Hans i Modelparken, som er specielt for børn, med togkørsel og efterfølgende bål. Det er som altid en stor succes.

Der sker i det hele taget meget omkring de små tog i Modelparken, foruden kørsel og løbende udbygning i parken, skal det kørende materiel vedligeholdes.

At være lokomotivfører i Ree Park på Djursland er også helt frivilligt, men det var nu skønt at komme med på en 3-dages tur til England, selvfølgelig for at se på, og køre med tog af forskellig størrelse.

Ja, der gik rigtig tog i det her i sommeren 2018, denne gang i form af en 3-dages tur til Hamburg sammen med Martin. Først og fremmest for at se det enorme Miniature Wunderland, men vi brugte også meget tid på den store, gamle spor-1 bane på Hamburg Bymuseum.

Efter mange år som frivillig på Vilhelmsborg Festsplads, var det tid at skru ned. Det er faktisk blevet til næsten 25 år med scenografi og kulisseopbygning ved friluftsspil og egnsplads.

I oktober tog vi en 2-dages tur til Samsø, hvor vi nåede stort set alle seværdigheder.

Det har været en ret begivenhedsrig december måned, først med Juletræ, papirklip, bagning, julemand og julesang med børnebørn i fælleshuset.

Selv havde vi ugen efter en hyggelig "For-Jul" sammen med Kent, Kristina, Lennart og Samuel i deres skønne hus i Hyggen, 15 km øst for Drammen.

Midt i december var der pakkeleg, hvor vi "gamle" bliver som børn og tager pakker fra hinanden, når vi slår en 6'er.

Kort før Jul mødtes vi igen for at ønske hinanden Glædelig Jul over et glas eller to. Rigtig hyggelig med sang og musik.

Vi har selv holdt en stille Juleaften med god mad og fjernsyn, og så var vi lige ved at glemme at åbne julegaverne.

Vi håber I alle har haft en **God Jul !**  
og vil ønske jer et **Godt Nytår !**  
- med mange hilsner fra Ulla og Michael

HUSK også [www.michulla.dk](http://www.michulla.dk)  
Med masser af læsestof til de lange mørke vinteraftener.



Tirsdagskaffe i fælleshuset rykkede i det fine vejr ud på terrassen.

Ulla udstiller et retrospektivt udsnit af mange års arbejder, her i december og januar.



Michaels tur til England med toggruppen fra Ree Park.

En af de store seværdigheder på Samsø, er Kanhavekanalen, der i vikingetiden forbandt Stavns Fjord med Århusbugten.



Kent rydder sne med den nye sneslynge, mens Lennart gør klar til selv at prøve.